

## Achtergrond Leendert Vriel

De stichting Leendert Vriel is opgericht na het overlijden van een ongeneeslijke zieke jonge vader Fons van Lier uit Enschede. Thuis sterven was in die tijd nauwelijks denkbaar. Deze man was ernstig ziek en wilde graag thuis sterven. Dit is mogelijk gemaakt door zijn vrouw, vrienden en familie. In de krant is zijn verhaal beschreven onder het pseudoniem 'Leendert Vriel'. Na zijn overlijden kwam uit deze kring het initiatief om dit ook voor anderen mogelijk te maken. Zo is in 1980 de eerste Stichting Leendert Vriel opgericht.

Tegenwoordig is er een landelijke Koepel met de naam 'Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg' (VPTZ, Nederland) waar ruim 200 stichtingen bij aangesloten zijn en waar meer dan 10.000 vrijwilligers er zijn als het er om gaat.

### Informatiegegevens

#### Leendert Vriel Hengelo, Borne e.o.

Boortorenweg 20, Kamer 251, 7554 RS Hengelo  
Telefoon: 074 - 243 05 98 • E-mail: hengelo-borne@leendertvriel.nl  
Gemeenten: Hengelo en Borne

Bankrekeningnummer: NL66 ABNA 0590 0866 50,  
t.n.v. St. Leendert Vriel Hengelo, Borne e.o.

De stichting is een ANBI aangemerkte instelling.

[www.leendertvriel.nl](http://www.leendertvriel.nl)



Leendert Vriel is aangesloten bij VPTZ Nederland.



Zorg in de  
laatste  
levensfase

# “Er zijn” als het er om gaat

Sterven is, net als geboren worden, iets groots in een mensenleven. En wie kan kiezen, sterft bij voorkeur in zijn eigen huis. Want thuis is die speciale plek waar u leeft en woont. Waar u kunt zijn wie u bent, kunt doen wat u wilt, en kunt laten wat u niet leuk vindt. Thuis is een plek vol herinneringen, waar vele momenten in het leven zijn gedeeld.

Bij Leendert Vriel doen we er alles aan om voor u mogelijk te maken om thuis te sterven als dat uw wens is. Onze vrijwilligers helpen u en uw naasten om zo goed mogelijk afscheid van elkaar te kunnen nemen. Het verdriet daarover kunnen ze niet wegnemen. Wel een deel van de zorg. En daarvoor staan ze voor u klaar.

Leendert Vriel Noord Oost Twente biedt naast de zorg thuis ook zorg in het bijna thuis huis, Hospice Holos, in Oldenzaal. Meer informatie hierover er kunt u vinden op [www.hospiceholos.nl](http://www.hospiceholos.nl)

## Waar helpt een vrijwilliger mij mee?

Dat ze er in de laatste fase van uw leven voor u zijn, en voor de mensen die u bijstaan. Om te waken, op te passen of om te helpen bij de persoonlijke verzorging. Ze zijn er niet voor medische verzorging of huishoudelijke taken, maar om uw partner of uw familieleden te ontlasten. Door hun aanwezigheid kunnen ze een nacht slapen of even iets voor zichzelf doen.



## Komen we in aanmerking voor een vrijwilliger?

Heeft uw arts vastgesteld dat uw levensverwachting nog maximaal drie maanden is? Kunt u niet meer alleen zijn en heeft u geen of weinig naasten, of dreigen zij overbelast te raken? Dan staan onze vrijwilligers, bij u thuis of in het hospice, altijd voor u klaar.

## Zijn er kosten?

Onze vrijwilligers staan kosteloos voor u klaar, als het nodig is 24 uur per dag. Bent u in ons hospice, dan vragen we wel een eigen bijdrage. Meestal wordt deze vergoed door de zorgverzekeraar. De coördinator kan u daar alles over vertellen. U mag natuurlijk altijd een donatie doen om het goede werk van onze stichting te ondersteunen.

## Hoe vraag ik een vrijwilliger aan?

Iedereen die in de laatste fase van uw leven bij u is betrokken, kan ons vragen om hulp. Uw huisarts, de thuiszorg, het ziekenhuis, maatschappelijk werk of andere hulpverleners, maar ook uzelf of uw familie kunnen het initiatief nemen. Indien nodig, en mogelijk, staat de eerste vrijwilliger al binnen 24 uur bij u op de stoep. Voor uw aanvraag is een telefoontje naar de organisatie in uw woonplaats voldoende. Vervolgens komt de coördinator met u en uw naasten kennismaken. Samen met u onderzoekt zij welke aanvullende hulp gewenst is en geboden kan worden. Vervolgens zet zij, op de met u overeengekomen tijden, een vrijwilliger in.

